



Je bent van harte welkom!

Het Pastoraal Café wordt gehouden in de ruimte onder de toren van de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a, dichtbij de Slotlaan en het busstation.

Is het moeilijk voor jou om te komen?
Of lukt het je niet om vervoer te regelen?
Laat het ons even weten!

Bel naar: (030) 692 47 82

- op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
- op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur

Een bezoek aan het Pastoraal Café kost niets!



www.pastoraalcafezeist.nl



Pastoraal Café Zeist

Wat?

Een pastoraal café.

Voor wie?

Mensen met een psychiatrische achtergrond.

Wat doen we?

We praten over de betekenis van het geloof in ons leven. We hebben een kort moment van bezinning. We ontmoeten elkaar bij een kop koffie of thee.

Wanneer?

Iedere 1^e en 3^e donderdag van de maand.

Hoe laat?

Om 14.00 uur gaan we open;
om 14.30 uur begint het gesprek;
om 16.00 uur gaan we dicht.



Waar?

Onder de toren van de Nieuwe Kerk
Boulevard 2a, Zeist
(bushalte:
busstation Zeist)



Pastoraal Café Zeist



*de plaats
waar mensen
met een psychiatrische
achtergrond
over geloof en
zingeving
kunnen praten*



Zegenbede van St. Patrick

(Ierland, 7e eeuw)

*De Eeuwige moge voor je uitgaan
als een licht op je weg door het leven.*

*De Eeuwige moge naast je voortgaan
met een beschermende arm om je heen.*

*De Eeuwige moge achter je zijn,
wanneer gevaar in je rug je bedreigt.*

*De Eeuwige moge onder je zijn,
een veilig net wanneer je mocht vallen.*

*De Eeuwige moge binnenin je zijn,
je Trooster in dagen van verdriet.*

*De Eeuwige moge rondom je zijn
als een schild en een schuilplaats.*

*De Eeuwige moge boven je zijn
om je te zegenen.*

Pastoraal Café: Een plaats voor jou?

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond zijn op zoek naar een plaats, waar je kunt praten over de betekenis van het geloof voor je dagelijkse leven.

Een rustige plaats waar je mensen ontmoet die jouw situatie (willen) begrijpen.

Een veilige plaats, waar je je ervaringen en vragen met anderen kunt delen.

Je vragen en ervaringen over bijvoorbeeld:

- acceptatie
- boosheid
- God
- verlies
- schuld
- geluk
- toekomst

Het Pastoraal Café Zeist wil zo'n plaats zijn.

Wat doen we?

Meestal twee keer per maand komen we bijeen (uitzondering tijdens zomervakantie). Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Tijdens dit gesprek maken we ruimte voor een moment van bezinning en bezieling:

- een gebed
- een Bijbelverhaal
- een gedicht
- muziek

Een dominee of pastor is hierbij betrokken.

We sluiten het Pastoraal Café af, zoals we zijn begonnen: met koffie of thee.

