

Pastoraal Café in de fruittuin

De Glind staat sinds de oprichting bekend als 'het kinderdorp'. Vroeger kwamen hier de bleekneusjes uit de grote stad om aan te sterken en weer wat kleur op de wangen te krijgen. Ook vandaag de dag zijn in het dorp verschillende jeugdzorginstellingen actief. Maar er is meer. Ook andere organisaties hebben hun plek in het dorp gekregen. Zo is daar de fruittuin van Très Jolie. Bij dit ecologisch bedrijf kun je genieten van het kleinfruit dat de natuur ons geeft en van de rust die de natuur in zich draagt. Een uitstekende plek om als gasten en vrijwilligers van het pastoraal café een middag door te brengen.



In het midden van de tuin is een open plek waar veel bloemen bloeien. Daar stond een kring voor ons opgesteld met in het hart een brandend vuur. Onze angst voor de kou was meteen verdwenen. Daar bij het vuur dronken wij heerlijke vruchtensappen en zongen wij liederen over de goede Schepper. De Bijbel leert ons dat de natuur een eigen taal spreekt. Jezus wijst ons in de bergrede op de lelies in het veld en de vogels in de lucht. En koning David zegt het zo mooi in psalm 19:

*De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.*

Voor wie er gevoelig voor is heeft deze spraak een krachtige werking. Wij mochten er iets van proeven deze middag.

Judith Cooman-Bouma